

Πανόραμα Αλσατίας Μέλανας Δρυμός Λουξεμβούργο

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΙΛΛ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ

Σε αυτό το ταξίδι θα επισκεφτούμε ένα πλήθος υπέροχων περιοχών, συνδυάζοντας τη νότια πλευρά της Γερμανίας με τη Γαλλική Αλσατία, ίσως το ομορφότερο μέρος της Ευρώπης. Αξιοποιούμε τις απευθείας πτήσεις της Aegean με αναχώρηση για Φρανκφούρτη και επιστροφή από Στουτγκάρδη για να γλυτώσουμε περιττά χιλιόμετρα. Η διαμονή μας γίνεται σε κεντρικά ξενοδοχεία στο Στρασβούργο και όχι σε οικονομικές λύσεις κάποιας περιφερειακής κωμόπολης. Σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα προσεγγμένο πρόγραμμα δεν έχετε να περιμένετε κάτι, προχωρήστε σε κράτηση, γιατί οι θέσεις σε αυτό το ταξίδι είναι λίγες, και ετοιμάστε βαλίτσα, διάθεση και αρκετό χώρο στο κινητό για φωτογραφίες..

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε..

- Απευθείας πτήσεις της Aegean για Φρανκφούρτη και επιστροφή από Στουτγκάρδη για να αποφύγετε περιττά χιλιόμετρα
- Ιδανικά ωράρια πτήσεων με αναχώρηση πρωί και επιστροφή βράδυ για 5 "γεμάτες" ημέρες
- Δυνατότητα για μια μοναδική κρουαζιέρα στον ποταμό Ιλλ
- Διαμονή στο Στρασβούργο στο κέντρο των πόλεων
- Ξενάγηση στην πόλη του Στρασβούργου
- Επίσκεψη στο Λουξεμβούργο
- Επίσκεψη στα διασημότερα οινικά χωριά της Αλσατίας, Κολμάρ, Ριμπωβίλ, Εγκισχάϊμ, όπου θα δοκιμάσουμε τα καλύτερα κρασιά της Ευρώπης!
- Ξενάγηση στη πόλη της Φρανκφούρτης
- Επίσκεψη και περιήγηση στη πόλη του Φράιμπουργκ

1^η ΗΜΕΡΑ,

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" στις 06:00 και αναχώρηση με απευθείας πτήση για Φρανκφούρτη. Αφιξη στην «οικονομική πρωτεύουσα» της Ευρώπης, επιβίβαση στο πούλμαν, για να ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Αν και σήμερα είναι ευρέως γνωστή ως η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Φρανκφούρτη υπήρξε (και είναι ακόμα) η πόλη του σπουδαίου Γκαίτε, συγγραφέα του θρυλικού Φάουστ και κορυφαία ίσως φυσιογνωμία των γερμανικών γραμμάτων. Εδώ θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για μια βόλτα όπου μεταξύ άλλων μπορείτε να δείτε τον Καθεδρικό ναό όπου στέφονταν οι αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον Άγιο Παύλο που θεωρείται κοιτίδα της γερμανικής δημοκρατίας, την κεντρική πλατεία Ρέμερ (Römer) και την Σιδηρά Γέφυρα (Eiserner Steg) με την αρχαιοελληνική επιγραφή και τα χιλιάδες... λουκέτα των ερωτευμένων. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, στη Χάουπτ Στράσσε (Hauptstrasse), που θεωρείται ο μεγαλύτερος πεζόδρομος της Γερμανίας με μήκος 1,6 χλμ. Θα θαυμάσουμε μεσαιωνικές και νεότερης περιόδου εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Πνεύματος και αυτή των Ιησουιτών. Στην πόλη επίσης εντυπωσιάζουν η λεγόμενη «φυλακή των φοιτητών», ο «πύργος των μαγισσών», τμήμα του μεσαιωνικού οχυρωματικού τείχους, το ξενοδοχείο Zum Ritter, από το 1592, το παλιό πανεπιστήμιο της πόλης και η γέφυρα που ενώνει την πόλη με την απέναντι όχθη. Τέσσερις γέφυρες στεφανώνουν τις όχθες του Νέκαρ, με την Παλιά Γέφυρα (Altebrücke) να είναι μακράν η ωραιότερη. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ακολουθήσουν τον συνοδό και να περάσουν στην απέναντι πλευρά της πόλης για να περπατήσουν στο περίφημο Μονοπάτι των Φιλοσόφων (Philosophenweg), ένα γραφικό και καταπράσινο καλντερίμι όπου συνήθιζαν στα χρόνια της Ρομαντικής περιόδου να περιδιαβαίνουν καθηγητές και φιλόσοφοι του πανεπιστημίου. Στον λόφο πάνω από την Παλιά Πόλη δεσπόζει το Κάστρο (προαιρετική ανάβαση) από όπου απολαμβάνει κανείς την καλύτερη θέα στην πόλη, με τα κωδωνοστάσια και τις στέγες των σπιτιών. Νωρίς το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το Στρασβούργο, τακτοποίηση στα ξενοδοχεία και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη βραδινή βόλτα.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΙΛΛ

Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας, στην πόλη που μοιάζει περισσότερο με πρωτεύουσα της Ευρώπης παρά με παλιά πόλη της Αλσατίας. Το ιστορικό κέντρο, ονομαζόμενο "Petite France" (Μικρή Γαλλία), χαρακτηρίστηκε ως "αξιοθέατο παγκόσμιας κληρονομιάς" από την UNESCO το 1988. Διαθέτει τη ζωντάνια μιας πανεπιστημιούπολης, εξαιτίας του πανεπιστημίου του Στρασβούργου που ιδρύθηκε το 1566. Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, γεμάτη γραφικά σπιτάκια με ξύλο και χρώμα, όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός της Παναγίας του Στρασβούργου. Αξίζει να θαυμάσετε το αστρονομικό ρολόι και τα βιτρώ του 12ου αιώνα. Στην πλατεία Σατό δίπλα στον καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν του 18ου αιώνα, άλλοτε οικία του αρχιεπισκόπου, που σήμερα στεγάζει τα κυριότερα μουσεία της πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών, το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας και την οικία Καμερζέλ. Το μεσημέρι σας προτείνουμε εξερεύνηση της πόλης με πλοίαριο: Ένας από τους πιο ρομαντικούς τρόπους να ανακαλύψετε τις ομορφίες της πόλης, διαπλέοντας τον ποταμό Ιλλ, σε μια κρουαζιέρα 75 λεπτών. Θα γνωρίσετε όλο το ιστορικό κέντρο, θα απολαύσετε πανοραμικά τα κτίρια της συνοικίας Petite France, τα παραδοσιακά σπίτια κατά μήκος του ποταμού, τις σκεπαστές γέφυρες, τη γερμανική συνοικία και τα εντυπωσιακά υπερσύγχρονα κτίρια του Ευρωκοινοβουλίου. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα ελεύθερος χρόνος στους πεζόδρομους της πόλης για καφέ ή φαγητό στα εξαιρετικά αλσατικά εστιατόρια.

3^η ΗΜΕΡΑ,

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΡΙΜΠΩΒΙΛ - ΕΓΚΙΣΧΑΙΜ - ΚΟΛΜΑΡ

Σήμερα η μέρα μάς επιφυλάσσει μια ολόημερη εκδρομή στους «Δρόμους του Κρασιού» της Αλσατίας. Μετά το πρωινό μας λοιπόν αναχωρούμε για τα μικρά χωριά γύρω από το Στρασβούργο με πρώτη στάση μας το κουκλίστικο Ριμπωβιλ (Ribeauvillé), στις πλαγιές των Βοσγίων Λόφων. Ολόκληρη η περιοχή όπου βρισκόμαστε ζει και αναπνέει για την οινοκαλλιέργεια, όπως μαρτυρούν και οι απέραντοι αμπελώνες που αντικρίζουμε, όπως και οι άφθονοι συνεταιρισμοί που φέρνουν κοντά τους παραγωγούς της περιοχής. Το κλίμα άλλωστε της περιοχής, με τους Βοσγίους λόφους από τη μια μεριά και τον Μέλανα Δρυμό από την άλλη, είναι εξαιρετικά ευνοϊκό για τις καλλιέργειες και η Αλσατία το έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Ένα από τα πιο φημισμένα αλσατικά κρασιά είναι το λεγόμενο «ρίσλινγκ» (Riesling), ένα ξηρό κρασί που αξίζει να δοκιμάσετε. Θα κάνουμε επίσης μια στάση στο γραφικό χωριό του Έγκισχαϊμ (Eguisheim) πριν συνεχίσουμε τη διαδρομή μας μέχρι την Κολμάρ (Colmar), το «στολίδι της Αλσατίας» και αδιαμφισβήτητη κορωνίδα των Δρόμων του Κρασιού. Με μια βόλτα στο παραμυθένιο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, τη συνοικία Μικρή Βενετία που διασχίζει ο Λαχ, παραπόταμος του Ιλλ, καθώς και το σπίτι του γλύπτη Φρεντερίκ Μπαρτολντί (Frédéric Bartholdi) αν το όνομά του δεν σας λέει πολλά, είναι εκείνος που φιλοτέχνησε το Άγαλμα της Ελευθερίας που το γαλλικό κράτος δώρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες! Στον ελεύθερο χρόνο σας στην Κολμάρ μπορείτε να τιμήσετε τα εστιατόρια της Σκεπαστής Αγοράς, πριν επιβιβαστούμε στο πούλμαν για την επιστροφή μας στο Στρασβούργο.

4^η ΗΜΕΡΑ,

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Πρόγευμα και νωρίς το πρωί αναχώρηση για ημερήσια προαιρετική εκδρομή στο Λουξεμβούργο, μια χώρα από τις μικρότερες και πλουσιότερες του κόσμου, που μοιάζει να βγήκε από παραμύθι με βασιλιάδες, ιππότες με κάστρα, παλάτια, υπόγεια καταφύγια, λιθόστρωτα σοκάκια και παμπάλαια κτίρια που κοσμούν το ιστορικό κέντρο. Έδρα πολλών ευρωπαϊκών οργανισμών, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, συνορεύει με το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η πρωτεύουσα μοιάζει με κινηματογραφικό σκηνικό έτσι όπως είναι χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Αλζέτ και Πετρίζ. Στην παλιά οχυρωματική πόλη, διασώζονται μέχρι σήμερα η ρωμαϊκή οχύρωση, ο Καθεδρικός ναός και το δουκικό ανάκτορο. Θα δούμε τα μεσαιωνικά τείχη και τους πυργίσκους τους, το παλάτι, την αρχαιότερη εκκλησία, την Ευρωπαϊκή συνοικία τον Καθεδρικό Ναό και το εμπορικό κέντρο. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες η αγοράς. Επιβίβαση στο πούλμαν και επιστροφή στο Στρασβούργο.

5^η ΗΜΕΡΑ,

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΑΔΕΝ ΒΑΔΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η τελευταία μέρα του ταξιδιού έφτασε όμως η πτήση της επιστροφής είναι αργά το απόγευμα οπότε έχουμε χρόνο να δούμε ακόμη 2 υπέροχα μέρη. Πρώτη μας επίσκεψη η φοιτητούπολη του Φράιμπουργκ, η πόλη όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στην κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και το παλιό Πανεπιστήμιο. Επόμενη επίσκεψη το Baden Baden η πόλη είναι χτισμένη σε ρυθμό Μπαρόκ. Καταπράσινη πόλη που φημίζεται για τα θερμά Λουτρά της, που σώζονται από τα Ρωμαϊκά χρόνια. Αξίζει να επισκεφθείτε το Καζίνο για να θαυμάσετε το υπέροχο κτίριο. Χρόνος και γεύμα και βόλτα και το ταξίδι μας ολοκληρώνεται στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης για να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο για τη πτήση της επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ	ΤΙΜΗ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ	1ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ 2 ΓΟΝΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛ.	ΠΤΗΣΕΙΣ
5 ΗΜΕΡΕΣ 14 Μαρτίου	Στρασβούργο: IBIS STRASBOURG CENTRE HISTORIQUE 3*	575	-	-	765	ΑEGEAN AIRLINES Θεσ/νίκη - Φρανκφούρτη 08:00-09:40 Στουτγκάρδη - Θεσ/νίκη 19:50-23:05
	Στρασβούργο: ORIGAMI HOTEL 4*	595	595	485	775	
5 ΗΜΕΡΕΣ 21 Μαρτίου	Στρασβούργο: K HOTEL 3*	535	-	-	725	
	Στρασβούργο: HOTEL LES VOSGES 4*	835	835	735	1025	

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +165€

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines
- Αποσκευές : περιλαμβάνεται Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, backpack κλπ) το οποίο πρέπει να χωράει κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα και 1 χειραποσκευή έως 8kg .
- * Εφόσον επιθυμείτε ζητήστε μας τιμή για αποσκευή 20 κιλών
- Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο με πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
- Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδός εκδρομής
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

- Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€
- Εισιτήρια σε αξιοθέατα, κρουαζιέρες και προαιρετικές υπηρεσίες
- Φόροι πόλεων & ξενοδοχείων 25€
- Ημερήσια εκδρομή στο Λουξεμβούργο: Τιμή ενήλικα 70€, Παιδιά 2-12 50€
- Κρουαζιέρα Στρασβούργου στον ποταμό Λιλ 20€